

In navolging van Thomas

Compositie van Wouter van Belle
voor sopraan, bariton, SATB-koor en orgel
Duur circa 30 minuten

Geschreven 2021 in opdracht van Gerard Keilholtz, dirigent-organist van de OLV-basiliek in Zwolle

Teksten van de motetten

I - MORGENLOF (lauden)

Antifoon bij de lofzang van Zacharias (Lucas 1, 68 – 79)

(vertaling Geert Grote)

SATB en orgel

O eeuwige Wijsheid, Gij die voortgekomen zijt uit de mond van de Allerhoogste, gij die reikt van het ene einde tot het andere met kracht en ordent alle dingen met zachte hand, kom om ons te leren de weg van de Wijsheid.

II - Zalig zijn de eenvoudigen

Uit de Navolging van Christus Boek I, hoofdstuk 11: 1-3, 22

Nuttige wenken voor het geestelijk leven

SATB en orgel

Zalig zijn de eenvoudigen, want zij zullen volop vrede hebben. Wij zouden volop vrede kunnen hebben, wanneer wij ons niet wilden inlaten met andermans woorden en daden en met wat ons niet aangaat. Hoe kan iemand lang leven, die zich in de zaken van anderen mengt, die in de buitenwereld afleiding zoekt en maar weinig of zelden in zichzelf keert. Ach, als gij eens besepte, hoeveel vrede gij uzelf en hoeveel vreugde gij anderen zoudt schenken door u goed te gedragen.

III – Op twee vleugels

Uit de Navolging van Christus Boek II, hoofdstuk 4: 1-3, 11

Wenken aangaande het inwendig leven

S-A en orgel

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er wezen in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart.

IV – Confirma me, Deus

Uit de Navolging van Christus Boek IV, hoofdstuk 27: 17-21

Gebed om zuiverheid van hart

Sopraansolo en orgel

Confirma me, Deus, per gratiam Sancti Spiritus.

Da mihi virtutem corroborari in interiori homine, et cor meum ab omni inutili sollicitudine et angore evacuare. Quia nihil permanens sub sole, quia omnia vanitas et afflictio spiritus.

O, quam sapiens qui ita considerat!

Da mihi, Domine, cælestem sapientiam, ut discam te super omnia quærere, et invenire, super omnia sapere et diligere. Quia hæc magna sapientia, omni vento non moveri verborum, nec aurem male blandienti præbere.

Sterk mij door de genade van de Heilige Geest.

Geef dat ik naar de inwendige mens krachtig gesterkt mag worden en dat ik mijn hart leeg mag maken van alle onnutte zorg en angst. Want er is niets bestendig onder de zon: alles is daar ijdelheid en pijniging van de geest. O wat is zij wijs die het zo beziet!

Geef mij, Heer, de hemelse wijsheid: dan zal ik leren U boven alles te zoeken en te vinden, U boven alles lief te hebben, en al het andere te begrijpen zoals het werkelijk is, volgens de beschikking van uw wijsheid. Want het is een blijk van grote wijsheid als men zich niet door iedere wind van woorden laat bewegen en het oor niet leent aan het gevaarlijk gevlei van de Sirene

V – In de eenvoud van mijn hart

Uit de Navolging van Christus Boek III , hoofdstuk 4: 8 – 10, 24

Aansporing tot de Heilige Communie

Baritonsolo, SATB en orgel

Heer, in de eenvoud van mijn hart, in oprecht en vast geloof en omdat Gij het gebiedt nader ik tot U met hoop en eerbied; en ik geloof waarlijk dat Gij hier tegenwoordig zijt in het Sacrament, God en Mens. Gij wilt dat ik U ontvang en mijzelf met u verenig. Daarom bid ik om uw goedertierenheid en smeed ik U, dat mij de bijzondere genade mag worden geschonken om volkomen in U te versmelten en over te vloeien van liefde.

Heer, in de eenvoud van mijn hart, in oprecht en vast geloof en omdat Gij het gebiedt nader ik tot U met hoop en eerbied; Geef, Heer God, dat met het veelvuldig ontvangen van uw geheim de innigheid van mijn godsvrucht mag toenemen.

VI – Heer, waarop kan ik vertrouwen?

Uit de Navolging van Christus Boek IV, hoofdstuk 59: 1 – 5, 7, 10,19

De innerlijke vertroosting

SATB en orgel

Heer, waarop kan ik vertrouwen in dit leven? En wat is onder de hemel mijn grootste troost? Zijt Gij dat niet, Heer mijn God? Waar is het mij goed gegaan zonder U? Of wanneer heeft het mij slecht kunnen gaan, als Gij bij mij waart? Liever arm ben ik om U, dan rijk zonder U. Waar Gij zijt, daar is de hemel; en dood en hel zijn daar, waar Gij niet zijt. Gij zijt mijn hoop, Gij mijn vertrouwen, Gij mijn trooster en trouwste vriend. Zegen en heilig mijn ziel, opdat zij uw heilige woning mag worden, de zetel van uw eeuwige glorie.

VII – Zend uw licht en uw waarheid

Uit de Navolging van Christus Boek IV, hoofdstuk 23: 22, 24, 25, 28

Gebed om verlichting van de geest

Twee stemmen en orgel

Zend uw licht en uw waarheid uit om te stralen over de aarde. Stort uw genade uit van omhoog, drenk mijn hart met hemelse dauw, doe de wateren van het innerlijk leven stromen. Vecht machtig voor mij, overwin mijn lokkende begeerten, dan kan er vrede komen en uw lof uitbundig klinken. Bind mij aan u met een onverbreekelijke liefdeband.