

Zangcursus van Sonja

Sonja heeft haar jarenlange ervaring met zangles en koorscholing neer gelegd in zes video-lessen van drie kwartier. Ze behandelt in iedere les wat basistheorie en je kunt met Sonja meezingen in oefeningen, canons en eenvoudige liederen. De cursus is bedoeld om thuis je zangstem in conditie te houden, hard nodig voor de zanger die al zo lang niet naar zijn koor kan gaan!

De cursus heet 'Zanger ken je stem!' en is op bestelling te volgen via haar website

www.sonjaroskamp.nl



Missa Corona

Vanwege de beperkingen bij het zingen in kerkdiensten is de behoefte groot aan praktische muziek voor kleine bezetting. Vanuit dat idee ben ik aan de slag gegaan en heb een Nederlandstalige mis geschreven voor één zangstem met orgel, met als optie een bovenstem en volkszang. Ik heb de mis genoemd naar de heilige Corona, die niemand in Nederland kent (kende...), maar in Italië en Oostenrijk al lang vereerd wordt.

De naam betekent letterlijk 'kroon' (de bovenstem in mijn compositie is ook zo bedoeld) maar is natuurlijk ook een knipoo naar het virus. De muziek wordt door mij zelf uitgegeven en begint al zijn weg te vinden, de eerste druk is al uitverkocht!

Beluister en bekijk het 'Heer, ontferm U'

vimeo.com/missa-corona/heer-ontferm-u

Meer info en bestellen via

www.woutervanbelle.nl/missa-corona



Orgelvideo's

Samen met mijn vertrouwde registrante Roos heb ik wat mooie filmpjes gemaakt op het orgel van de kathedraal, zie [youtube.com/woutervanbelle](https://www.youtube.com/woutervanbelle)

Afgelopen weekend speelde ik eindelijk weer voor publiek, samen met twee collega's in de Utrechtse Domkerk. Je kunt het hier terugzien youtu.be/concert-domkerk

En ik speelde in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede in een mooie Evensong, hier te zien youtu.be/evensong-Wijk-bij-Duurstede



Jubileum in de kathedraal

Op 1 mei 1985 kwam ik in dienst als organist van de St.-Catharinakathedraal, dit jaar dus 35 jaar geleden! Gezien de onzekere tijden over het voortbestaan van deze kathedraal, gelukkig nu achter ons, was het helemaal niet zo zeker dat ik dit jubileum zou halen. Ik heb het niet gevierd (dat zou ook niet gekund hebben tijdens de lockdown) want vorig jaar hebben we al een mooi feestje gehad samen met Sonja en Gerard Beemster, toen ik veertig jaar kerkmusicus was. De foto is genomen in de Saenredamstraat in Utrecht, waar in april juist een muurschildering was aangebracht van de Catharinakerk, naar het schilderij van Saenredam uit 1636.



Overlijden van mijn moeder

Donderdag 14 mei overleed in het bijzijn van mijn zus en mij mijn lieve moeder, Jeanne van Belle-Clavaux, 94 jaar oud. Ze woonde nog zelfstandig, en ik was min of meer werkloos, dus we konden haar tot het einde verzorgen. Een intense en intensieve tijd, maar we zijn dankbaar voor het afscheid. Ik heb een In Memoriam geschreven dat op mijn website staat:

www.woutervanbelle.nl/jeanne-vanbelle-clavaux



Een verlaten Utrecht op Palmzondag

Omdat ik toch vrij was heb ik de camera gepakt en ben op de zonnige Palmzondagmorgen op de fiets gestapt om de verlaten straten van Utrecht in lockdown te fotograferen.

Je kunt ze hier bekijken: [Foto's Palmzondag](#)



Wijzigingen voorbehouden!

Wil je mijn Nieuwsbrieven niet meer ontvangen,
laat het per ommeegaande aan me weten.

www.woutervanbelle.nl